

Melk en honing

29-08-2021(nr.25)

GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN

Preek

Preek over Jakobus 5,14-16 (Schriftlezingen Jakobus 5,13-18 en 1 Korintiërs 11,28-32)

Jakobus vervlecht het spreken over ziekte en zonde helemaal. Zou daar een verband tussen liggen? Dat ziek zijn iets te maken heeft met zonde. Dat God de zonde op die manier bestraft? Zeker niet altijd. Het verhaal van Job en van de blindgeborene (Johannes 9) getuigen daarvan. Maar soms wel. Meerder bijbelverhalen in Oude en Nieuwe Testament getuigen daarvan, bijvoorbeeld 1 Korintiërs 11,30.

Hoe gaan we daarmee om? Ziekte van jezelf of in je omgeving is een goede reden om jezelf te beproeven. En het mag leiden tot schuldbelijdenis tegenover God en ook tegenover naasten. Breng zonden in het licht! En vermijd rondom ziekte en zonde de valkuilen van simpel, logisch denken: 'o, diegene is ziek – die zal wel één of andere zonde hebben'. Of: 'ik heb nu mijn zonden beleden, nu moet ik ook genezen'. God is groter en ondoorgrondelijker dan onze logica. Het mysterie is: de striemen van Jezus – die wij verdienden – die brengen ons genezing

Besprekingsvragen

1. In de preek wordt beweerd dat het zo kan zijn dat ziekte een straf van God is als gevolg van zonde. Wat vindt je daarvan?
2. Heb je weleens naar aanleiding van ziekte aan zelfbeproeving gedaan?
3. Past dit wel bij de God van de Bijbel, dat Hij op de één of andere manier ziekte gebruikt om ons iets duidelijk te maken? Waarom wel/niet?
4. Hoe ga jij met je zonden om? Belijd je die aan mensen in je omgeving? Of is dat alleen iets tussen God en jou?
5. Lees Jesaja 53 nog eens. En sluit dan af met de eerste regel van vers 1. Geloof je dit mysterie? En vind je er vreugde in?

Teksten om te lezen

In een aantal psalmen wordt zichtbaar dat de dichters van die psalmen hun ziek-zijn ervaren als iets dat ze uit Gods hand ontvangen:

Psalm 38

Psalm 39 – hier is het wat minder duidelijk dat het over lichamelijke ziekte gaat, maar het lijkt er wel op als het gaat over pijn (vers 3) en over kwellen (vers 11) Dat laatste is in het Hebreeuws een woord voor een plaag, een ziekte of een wond. Het gaat ook duidelijk over de breekbaarheid van het leven (vers 5-7). Deze woorden kun je echter ook lezen als verwoording voor grote emotionele stress.

Psalm 41

Psalm 88

Mooi om tussen diezelfde psalmen dan ook dit te lezen:

Psalm 103 (met name vers 3)

