

Melk en honing

25-07-2021(nr.23)

GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN

Preek

Preek over Jakobus 5,14-16 (Schriftlezing Matteüs 8,2-4 en Jakobus 5,13-20)

Gezondheid en genezing mogen we zien als tekenen van Gods Koninkrijk. Daar zal geen ziekte meer zijn. Kijk maar naar Jezus en alle genezingen die Hij verricht.

Daarom mogen we samen ook biddend naar God toe gaan. Jakobus 5,14-16 zegt daar van alles over, maar de kern is: gebed.

Terwijl we ondertussen beseffen en gelovig aanvaarden dat in dit leven het Koninkrijk nog niet voltooid is. En dat dus ziekte en dood daarvan onderdeel blijven uitmaken en dat God zelfs ziekte kan gebruiken om mensen zicht te geven op hem en op menselijke kwetsbaarheid. Daarom laten we God vrij en horen we in ziekte de voortdurende schreeuw om de komst van het Koninkrijk.

Besprekingsvragen

1. Op welke manieren ben je zelf in je leven geconfronteerd met ziekte bij jezelf of bij anderen?
2. Geloof je dat God geneest?
3. Hoe vindt je dat wij als gemeente met ziekte en zieken omgaan? En hoe doe jij dat persoonlijk? Waar zouden we/zou jij in kunnen groeien?
4. In christelijke omgang met ziekte wordt God naar mijn idee weleens een 'gaatjesvuller': iemand die we alleen nog nodig hebben voor een wonder (als alle 'normale' medische middelen zijn uitgeput). Herken je dat in je eigen manier van leven/denken/bidden? Zo ja – wat kun je daaraan doen?
5. Ga eens in gesprek met iemand die chronisch ziek is of die veel met ziekte te maken heeft gehad in zijn of haar leven. Wat leer je?

Teksten om te lezen

Een aantal teksten bij dit thema

Exodus 15,22-27 – God openbaart zichzelf als: 'Ik, de HEER, ben het die jullie geneest' (vers 26).

Leviticus 21 – dit is een pittig hoofdstuk. Toch onderstreept dit ook één punt: bij het Koninkrijk van God hoort geen ziekte, want bij de heiligheid en volmaaktheid van God hoort geen ziekte. Dank God dat Jezus, als onze volmaakte Hogepriester, onze ziekten is komen dragen.

Matteüs 25,31-46 – zorg voor zieken, het bezoeken van hen is een duidelijk opdracht voor de volgelingen van Jezus. Zo ontmoeten zij Jezus zelf.

1 Timoteüs 5,23 – een 'medisch' advies van Paulus aan zijn leerling Timoteüs, met zijn zwakke maag. Hier zie je: 'natuurlijke' middelen om te genezen zijn waardevol én ziekte is een realiteit die we gelovig mogen aanvaarden.

Voor de kinderen

Hoe voel jij je vandaag? Geen pijn in je hoofd, je buik of in je armen en benen. Zin om te springen, te dansen en huppelen?

Wat is dat fijn. Dan ben je vast **gezond!** Dan ben je niet ziek.

In de Bijbel lees je dat veel mensen hun zieken bij Jezus brachten. 'Je moet naar Jezus gaan', zeiden ze tegen elkaar. 'Jezus kan alle zieken beter maken.'



Zoek op en schrijf wie Jezus beter maakte.

Lucas 5: 17 – 20

Lucas 6: 6-11

Als jij ziek bent, heb je vaak hoofdpijn, koorts, keelpijn en ben je misschien wel snipverkouden. Na een week is dat vaak weer over.

Maar er zijn ook mensen die altijd ziek zijn. Die moeten veel rusten, kunnen slecht lopen of hebben altijd hoofdpijn.

Wat zou je kunnen doen voor iemand die ziek is?

- Je zou een kaartje kunnen sturen of een mooie tekening maken.
- Bloemen plukken uit je tuin en bij de zieke brengen.
- Mama of papa vragen of ze soep wil koken en dat jij die soep gaat brengen.
- Maar je kunt ook iets heel belangrijks doen: **BIDDEN.**

DOEN IN DE KERK – Schrijf op voor welke zieke mensen de dominee vandaag bidt.

DOEN THUIS



Tafelgebed –

pak net zoveel briefjes als er personen aan tafel zitten. Schrijf op elk briefje een persoon voor wie je wilt bidden. Schrijf er ook bij wat er met die persoon aan de hand is. Geef iedereen een briefje. Bid om de beurt voor degene die op jouw briefje staat.

A photograph of a white bowl filled with a light-colored soup. A splash of liquid is captured in mid-air above the bowl, creating a crown-like shape. The background is a plain, light color.

