



Melk en honing

04-04-2021(nr.16)

GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN

Preek

Preek over Marcus 16,6-7 (Schriftlezing Marcus 16)

De vrouwen zoeken naar Jezus. Mensen zoeken naar Jezus. Omdat Hij een interessant historisch figuur is, zoals John Lennon, Mahatma Ghandi en Martin Luther King. Mensen die allemaal opstonden voor vrede en liefde. En die allemaal vermoord zijn. Mensen zoeken Jezus, maar wat vind je?

Jezus is niet hier. Hij is niet in het graf, Hij hoort niet bij de doden. En als dat wel zo zou zijn dan zou zijn boodschap geen waarde hebben. Dan zou zijn sterven alleen maar het zoveelste bewijs zijn dat in deze wereld uiteindelijk geen ruimte is voor vrede, liefde en idealen, omdat spijkers en bommen en kogels altijd sterker zijn.

Maar Hij is niet hier. Hij leeft. Hij is sterker. Liefde wint het van geweld, van haat en nijd en terreur en alle mogelijke ellende denkbaar. Jezus is niet hier. Hij leeft als Koning, Priester en Profeet – zoek hem en vind hem in dit leven en volg hem, want Hij gaat voor ons uit.

Besprekingsvragen

- 1) In de preek wordt beweerd dat er zonder een opgestane Jezus geen hoop is. Maakt die opstanding uit de doden echt zo veel uit?
- 2) Zoek jij Jezus? Hoe doe je dat? En vind je hem ook? Op welke manieren?
- 3) Wat zegt het jou dat Jezus Koning, Priester en Profeet is? Wat betekent dit voor jouw leven en jouw band met Jezus?
- 4) Probeer eens een week lang alle dingen bij te houden die jouw hoop en vreugde geven. En stel jezelf vervolgens eens de vraag: wat hebben deze dingen met Jezus te maken?
- 5) Maak een wandeling buiten en proef de hoop van de schepping, doordat de lente doorbreekt – een prachtig beeld voor de hoop van Pasen: het nieuwe leven breekt aan!

Teksten om te lezen

De opstanding geeft het vertrouwen dat Gods liefde zal overwinnen. De Bijbel noemt dat 'hoop'. Dat is dus iets anders dan *hopen* dat morgen de zon schijnt. Bijbelse hoop is leven met de verwachting dat morgen Gods licht schijnt. Een paar teksten waarin die hoop terugkomt – gefundeerd in Pasen.

1 Petrus 1,3

Efeziërs 2,11-22 – van een wereld zonder hoop (vers 12), naar een situatie vol van vrede, verzoening, liefde.

1 Korintiërs 15,1-19 – Er is alleen hoop doordat Jezus is opgewekt, anders zou ons geloof nutteloos en hopeloos zijn.

1 Timoteüs 1,1 en Kolossenzen 1,27 - Christus is onze hoop

Romeinen 8

Voor de kinderen

Projectzondag 7

Een spoor van liefde

4 april 2021

*Mam, weet je waar mijn fietsleutel is?
Nee, geen idee. Goed zoeken.*

GOED ZOEKEN.

*Wanneer zegt iemand dat tegen je?
Vaak als je iets kwijt bent.
Je moet niet alleen zoeken, je moet goed zoeken.
In alle hoekjes en gaatjes.*

Vrouwen uit Jeruzalem zoeken Jezus.
Ze gaan naar zijn graf.
Ze weten precies waar dat is.
Ze waren erbij, toen hij werd begraven.
Maar... het graf is leeg.
'Hij is niet hier,' zegt een engel.
'Hij LEEFT!'
Het verhaal van Jezus gaat verder.
Vandaag. NU. HIER.

4-8 jaar

Print de zoekplaat 'Hoe komt Maria bij het graf?' en maak het.

6-8 jaar

Print de cijferpuzzel 'Wie zien de vrouwen bij het graf?'

6-12 jaar

Pak een briefje – Schrijf aan het eind van de dag op, waar je die dag blij van werd – Stop het in een potje – Doe dat zeven dagen achter elkaar – Bekijk na zeven dagen wat je hebt opgeschreven – Heeft iets met Jezus te maken?

8-12 jaar

Print de puzzel uit en maak hem. Welk woord komt eruit?

Kijk eens om je heen.
Wie zit er naast je?
Je vader? Je moeder? Broer of zus?
Is Jezus er ook?
Misschien moet je daar even over nadenken.
Hij is er echt.
Naast je, boven je, onder je, om je heen..
Hij draagt je, Hij gaat voor je uit, Hij geeft duwtjes in de rug.
Ga achter Hem aan. Elke dag van je leven.

Zing aan het eind van het kindermoment het lied mee. Ken je het refrein al uit je hoofd?

Maak een foto van jouw paasschaal en zet het op facebook van de kerk.



Pak een platte schaal, een bloempot, aarde, wat stenen en takjes en maak dit open graf! Misschien kun je er ook wat bloemen bij zetten.





Maria loopt naar Jezus graf, wijs jij de weg maar aan.
En teken met je kleurpotlood de weg die zij moet gaan.

Weet je wat Maria ontdekt als ze bij het graf komt?

De steen is weg, het graf is open,
want de Heer ligt er niet meer.
Maria huilt, ze vraagt de engel:
Waar legden ze mijn meester neer?

Hoor, wie noemt haar naam? Maria!
En wie ziet ze voor haar staan?
Maria roept: U bent het meester!
Jezus, U bent opgestaan!



Wat zien de vrouwen bij het graf?

Dit verhaal staat in Lucas 24 : 1-12

