



Melk en honing

02-04-2021(nr.15)

GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN

Preek

Preek over Marcus 15,40-47 (Schriftlezing Marcus 15)

Josef van Arimatea en de vrouwen – ze zijn volgelingen van Jezus die met de hoop leefden dat Hij het was, Jezus, die het Koninkrijk van God zou brengen. Omdat wij al weten wat er zondag gaat gebeuren is het voor ons haast niet mee te beleven wat het sterven van Jezus voor hen heeft betekend. Of herkennen wij er toch iets van? Dat wij ook leven met teleurstellingen over God? Dat Hij anders is en doet en toelaat dan we verwacht hadden? De volgelingen begraven Jezus, ze begraven hun verwachtingen – steen ervoor, boek dicht... dit was het. Waar en wanneer heb jij je verwachtingen van God begraven? Met welke gedachten en gevoelens doe jij dat?

En toch begraven ze hem. Ze bewijzen hem eer. Ze worden niet cynisch of boos of reageren niet zwaar teleurgesteld. Nee, zelfs in het sterven van hun hoop blijven ze van Jezus houden. Josef raapt zijn moed bij elkaar om Jezus te eren. Een ontroerende, liefdevolle actie. En ook een voorbeeld voor ons. Ook al begrijp ik er niets van: laat ik Jezus eer bewijzen. Ook al sta ik erbij en kijk ik er naar en begrijp ik niet wat er gebeurd op deze vrijdag die een *Goede* vrijdag wordt. Ik blijf naar Hem kijken, om zonder het te weten een getuige te worden.

Besprekingsvragen

- 1) Ben jij teleurgesteld in God? Waarover?
- 2) In de preek gaat het over hoop en verwachtingen die begraven kunnen worden door onze gedachten. Wat herken je daarvan? En wat niet?
- 3) Heb jij weleens al je moed bij elkaar moeten rapen om te blijven hopen op God? Kun je daar wat over vertellen?
- 4) Hoe zou je Jezus kunnen eren rondom de scherven van je verwachtingen? En wat betekent het kruis daarin voor jou?
- 5) De vrouwen worden van 'toekijkers' uiteindelijk ongelooflijk belangrijke getuigen van de heilsfeiten (kruisiging, sterven, begraven en straks de opstanding). Zou dat voor ons ook zo kunnen zijn? Dat we alleen maar door goed te kijken naar het lijden getuigen kunnen worden?

Teksten om te lezen

In dit verhaal van Jezus begraving spelen een paar oudtestamentische teksten op de achtergrond een rol:

Deuteronomium 19,15 – Over het belang van een getuigenis van twee getuigen. Bijzonder dat juist vrouwen (van wie het getuigenis in die tijd geen waarde had), de kroongetuigen zijn bij de dingen die met Jezus gebeuren.

Deuteronomium 21,22-23 – over het begraven van een gehangene.

Jesaja 53,9 – over de lijdende dienaar van de HEER die zijn laatste rustplaats krijgt bij rijken.

