

Melk en honing

14-03-2021(nr.14)

GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN

Preek

Preek over Marcus 11,12-25 (Schriftlezing Marcus 11)

Jezus vervloekt een vijgenboom die veelbelovend lijkt maar geen vrucht draagt. Daarmee breekt Jezus af – terwijl Hij meestal opbouwt. Wat moet Jezus in jouw leven afbreken?

Ook in de tempel zien we een felle Jezus die afbreekt, omdat het huis van zijn Vader, het huis van gebed voor alle volken gemaakt is tot een rovershol, tot een (onder)handelsplaats. De Joodse godsdienst wordt door Jezus onder kritiek gesteld: met deze tempel komen we er niet. Waar stelt Jezus onze godsdienstigheid onder kritiek? Waar zijn wij als kerk een deceptie doordat God uit het zicht verdwijnt van onze drukdoenerij?

Misschien gebeurt dat wel in onze gebeden. Terwijl juist het gebed door Jezus naar voren wordt gehaald als de nieuwe tempel – een veelbelovend huis voor alle volken waarin God woont met zijn glorie en overvloed, zodat wij alles al ontvangen hebben wat we vragen. En dat roept een vraag op. Zijn onze gebeden vol van Gods glorie, helemaal gericht op Gods rijk? Woont God erin? Of zijn ze vol van onszelf?

Besprekingsvragen

- 1) Wat zijn veelbelovende plekken/terreinen in jouw leven waar je veel vrucht lijkt te kunnen dragen, maar waar dat niet gebeurt?
- 2) Vind je onze gemeente een huis van gebed? Of ontnemt ons gedoe ons juist het zicht op God?
- 3) Lees en luister de volgende gebeden eens:
 - [Instrument van vrede | \(ofsnederland.nl\)](https://www.ofsnederland.nl)
 - [Christus achter en voor mij... \(zinrijk.nl\)](https://www.zinrijk.nl)
 - [Bij U te zijn - YouTube](#)

Wat valt je op? Wat vind je mooi? Zijn dit gebeden vol van het rijk van God?

- 4) Maak deze zin af: ik vind mijn gebedsleven....
- 5) Maak een lijstje met punten waarvoor je/jullie willen bidden. En bid vol verwachting van Gods aanwezigheid!

Teksten om te lezen

Er staan meerdere veelbelovende teksten over het gebed in het Nieuwe Testament. Een selectie vind je hieronder:

Matteüs 7,7-11 (vergelijk dat eens met Lucas 11,9-13 – wat valt je op?)

Johannes 14,12-14; 15,7; 16,23-24

Jakobus 1,5-8

1 Johannes 3,21-24 en 5,13-15

Voor de kinderen

Jezus eet met zijn discipelen.

Ze praten over wat komen gaat.

Jezus zegt dat Hij nog maar kort bij hen zal zijn.

Maar ze zullen niet alleen achter blijven.

Hij zal iemand sturen om hen te helpen.

Dat is de heilige Geest.

Hij zal hen helpen herinneren aan alles wat Jezus gezegd en gedaan heeft.

Woord

Herinneren = ervoor zorgen dat je iets niet vergeet.

4-8 jaar

Vouw een vel papier in de lengte dubbel en een keer in de breedte. Zo krijg je vier vakken.

In elk vak komt een tekening van een herinnering.

Zodat je het niet vergeet.

Vak 1 – maak een tekening over een leuk uitje of iets leuks uit een vakantie.

Vak 2 – maak een tekening van je laatste verjaardag

Vak 3 – maak een tekening van een fijn moment in de kerk

Vak 4 – maak een tekening over het Bijbelverhaal van vandaag

Vraag

Wat kun jij je nog herinneren van wat je vrijdag op school hebt gehoord? En de week ervoor? En een jaar geleden?

Hoe zorg jij dat je belangrijke dingen niet vergeet?

8-12 jaar

Het symbool van de heilige Geest is een duif. De duif staat ook voor vrede.

DOEN

- Verf je hand wit
- Maak een afdruk van de hand op gekleurd papier, met je vingers gespreid.
- De duim is de kop van de vogel. Met een gele en zwarte stift geef je de duif een snavel en een oog.
- Schrijf op of onder de vleugels woorden die bij de heilige Geest passen.

Vraag

Ben jij een **te-vrede**-n mensenkind? –

Wat is het tegenovergestelde van vrede? Waarom is het zo moeilijk om de vrede in de wereld te bewaren?

Op welk voor momenten zou je de vrede van Jezus graag willen voelen?

EXTRA

Download de 'zoek-de-verschillen' werkbladen. Kun jij ze allemaal vinden? Succes!!

Zing aan het eind van het kindermoment het lied mee.

Ken je het refrein al uit je hoofd?

