



Melk en honing

10-03-2021(nr.13)

GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN

Preek

Preek over 1 Koningen 18,39 (Lezen 1 Koningen 18, 16-46)

Het volk dient Baäl en het gaat hartstikke slecht met ze. Baäl laat ze in de steek. En Elia mag het volk – in de kracht van God – confronteren met de feiten: aan wie ligt het nou dat het zo slecht gaat? Aan mij? Aan jullie zelf? Aan Baäl? God maakt duidelijk: Ik ben de enige levende God – dien mij en niet al jouw afgoden. Hink niet op twee gedachten, dans niet voor de afgoden – maar kniel voor mij, roep mij te hulp: ik luister, ik hoor, ik heb lief. Ik alleen ben God.

Besprekingsvragen

- 1) Welke afgoden of afgodjes heb jij allemaal gediend in je leven?
- 2) Op welke manieren hebben deze afgoden je leeggezogen/in de steek gelaten?
- 3) Wat ontvang jij van God waar je hem diep dankbaar voor bent en wat niets of niemand anders je kan geven?
- 4) 'Hinken op twee gedachten – Baäl of Jahwe' wordt in de preek omschreven als een dans voor een afgod. Je kunt ook dansen als eredienst voor de enige God. Zet een mooi loflied aan en beweeg (naar vermogen 😊) mee uit eerbied, dankbaarheid en ontzag voor God.
- 5) Waarom is dit verhaal over Gods handelen op de Karmel zo'n belangrijk verhaal op biddag? Wat zegt de preek daarover?

Teksten om te lezen

God is de enige en de afgoden vallen bij hem in het niet. Dat komt steeds weer terug in het Oude Testament. Een paar voorbeelden.

Deuteronomium 6,4-25

Psalm 115

Jeremia 2

Jesaja 40,12-26

