



Melk en honing

07-02-2021(nr.12)

GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN

Preek

Preek over Marcus 6

In Marcus 6 leer je Jezus kennen op verschillende manieren. Als leraar, als opleider, als wonderdoener, als heerser over demonen, als herder, als schepper die mensen voedt en als Ik ben... God zelf. Glorieuus zoals hij verschijnt, zoals Hij is. Toch stuit Hij in datzelfde hoofdstuk op flinke weerstand. Zijn dorpsgenoten uit Nazareth willen hem niet, Herodes verzet zich en zelfs zijn eigen leerlingen hebben een hard hart. Maar juist die weerstand openbaart zijn diepste glorie.

Besprekingsvragen

- 1) In Marcus 6 leer je Jezus op verschillende manieren kennen. Welke manier raakt jou het meest? Hoe zou dat komen?
- 2) Wat denk jij: zien we Jezus in de kerk teveel als één van ons? Zo ja – waaraan denk je dat te merken? Zo nee – waarom denk je dat?
- 3) Herodes kent een innerlijk verlangen om meer van Johannes te horen, zijn vrouw houdt hem juist bij Johannes weg – uiteindelijk zelfs definitief. Pak eens een groot vel, zet jezelf in het midden en schets eens je sociale leven. Welke mensen staan er allemaal om je heen? Staan ze dicht bij je? Of juist verder weg? Zet hun namen op die afstand op het papier. En denk vervolgens eens na: brengen deze mensen je dicht bij Jezus? Of trekken ze jou bij Hem weg? Wat doet deze oefening met je? En wat ga je er zelf mee doen?
- 4) Welke weerstand tegen geloof, tegen Jezus, tegen God, tegen de kerk zit er in jou? Onderzoek je zelf en breng jouw weerstanden in gebed bij God.
- 5) Kijk of luister naar een lied waarin Jezus bezongen wordt en laat de glorie van het kruis tot je hart spreken. (Muziektips: Miracle Maker van Delirious, Turn Your Eyes Upon Jesus – Lauren Daigle, Out of Exile – Strahan)

Teksten om te lezen

Ik ben. De naam van God (Exodus 3,14). In **Jesaja 40-55** presenteert God zich ook voortdurend als de Ik Ben. Let in het bijzonder op de volgende verzen: 41,4,10 en 13; 43,10-13; 44,6; 45,5-7; 48,12; 51,12

Voor de kinderen

(Vergeet je niet je favoriete verhalen over Jezus door te geven voor het einde van komende woensdag?
Dat kan via: wilmerblijdorp@hotmail.com of via Whatsapp of Signal: 06-37297651)

Wat betekent: een **wonder**?

Ik heb het opgezocht op encyclo.nl en daar staat:

- Een onverklaarbare gebeurtenis, die door goddelijke kracht wordt veroorzaakt



In het Oude Testament lees je al over wonderen. Pak je bijbel en vertel over welk wonder het gaat.

Exodus 7: 8-13

Dit wonder laat zien dat Mozes door God gezonden is.

Jezus doet ook veel wonderen. Hij geneest zieken. Blinden kunnen weer zien. Doven horen weer horen. Kreupelen kunnen weer lopen. Jezus wekt zelfs mensen op uit de dood. En wat denk je van het water dat in wijn verandert.

Over welk wonder lees je in Marcus 6: 35-44?

Maar niet iedereen gelooft in de wonderen van Jezus. In de stad waar de familie van Jezus woonde (Nazaret) wilden de mensen niets met hem te maken hebben. Jezus kon in die stad geen wonderen doen. 'Hij maakte alleen een paar zieken beter door zijn handen op hun hoofd te leggen,' staat er in Marcus 6 vers 5.

Weetje

In de Bijbel wordt over 35 wonderen verteld.

Wat vind jij het mooiste wonder?

