

Melk en honing

10-01-2021(nr.10)

GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN

Preek

Preek over Marcus 2,18-22 (Schriftlezing Marcus 2)

Deze tekst gaat over het oude en het nieuwe. En hoe slecht dat bij elkaar past als het gaat om nieuwe stof op oude stof en om jonge wijn in oude zakken. Zomaar gaat het dan ook over vernieuwing van het christelijke leven en de kerk. Maar wat is eigenlijk het oude waar Jezus op doelt? En wat is het nieuwe? Het oude heeft alles te maken met het vasten en met de verwachtingen en overtuigingen die daaronder lagen: wij moeten ervoor zorgen dat het moment van Gods ingrijpen gaat komen.

Het nieuwe van Jezus is juist: dat moment is er al! Het wordt jullie gegeven uit pure genade.

De vraag is of dát nieuwe ook ons christen zijn en kerk zijn bepaalt. Want daar lopen de scheidlijnen – en niet tussen allerlei etiketjes als 'ouderwets', 'progressief', 'traditioneel' en 'modern'. Traditioneel kan heel nieuw zijn: vol van het nieuwe waar Jezus aan denkt. Terwijl progressief vol kan zitten met oud denken en geloven. En andersom net zo goed. Dus in dit nieuwe – Gods moment is aangebroken uit pure genade – daar kunnen we elkaar vinden, ook in een kerk vol meningen en smaken.

Besprekingsvragen

- 1) Als je nadenkt over jouw 'geestelijke' gewoontes en de manier waarop jij daar mee omgaat – zit daar dan iets in van het oude geloven? (Het oude geloven = 'wij moeten ervoor zorgen dat het moment van Gods ingrijpen gaat komen')
- 2) Welk effect zou het nieuwe van Jezus kunnen hebben op geestelijke gewoontes zoals vasten, bidden, kerkgang, kringontmoetingen, geloofsgesprekken? Heeft het dat effect ook in jouw leven?
- 3) Als je naar onze gemeente kijkt – zie je dan vooral veel 'oud' of vooral veel van het nieuwe van Jezus?
- 4) Neem iemand uit de gemeente in gedachten van wie je vermoedt dat hij of zij allerlei andere gedachten/smaken/voorkeuren heeft rondom kerk-zijn en leven als christen. Breng diegene in gebed bij God en vraag om liefde voor hem of haar. En overweeg eens of je iets kunt afspreken en ga dan samen op zoek naar het nieuwe van Jezus dat jullie hopelijk beiden in beweging zet... Een mooie (digitale) ontmoeting gewenst!
- 5) Vasten gaat vaak ook over berouw, inkeer en verootmoediging. In de kerk zijn we ook gewend om een gebed of andere vorm van schuldbelijdenis te gebruiken. En dikke kans dat jij ook geregeld bidt voor vergeving van zonden. Maar is dat allemaal niet 'oud'? Of heeft dat ook in het nieuwe leven met Jezus nog een passende plek? Zegt Marcus 2,20 daar iets over?

Teksten om te lezen

Jezus wijst in deze passage niet de gewoonte van het vasten af – wel de overtuigingen en gedachten onder het vasten van bijvoorbeeld de Farizeeën. Vasten speelt geen grote rol in het Nieuwe Testament, maar het kan nog steeds iets moois zijn. Lees onderstaande passages maar:

Matteüs 6,16-18

Handelingen 13,2-3

Handelingen 14,21-28

Voor de kinderen

Farizeeërs - mannen die veel van de wetten van God weten. Ze houden zich ook streng aan deze wetten. Soms hadden ze de wetten zelfs strenger gemaakt. Ze dachten dat een vroom leven hen dichterbij God zou brengen.

Marcus 2: 18

'De farizeeën hadden speciale dagen om God te eren. Op die dag vasten ze ook.'

Wat betekent vasten?

De leerlingen van de profeet Johannes hadden deze gewoonte van de Farizeeërs overgenomen. Daarom vroegen sommige mensen aan Jezus: 'Waarom vasten uw leerlingen niet?'



Lees Marcus 2: 19. Wat zegt Jezus?

Lees Marcus 2: 20. Wanneer zullen de leerlingen van Jezus wel vasten?

Tegenwoordig zijn er mensen die vasten in de veertigdagentijd. Dat zijn de veertig dagen voor het Paasfeest. Door bv. geen koek, snoep, vlees of sterke drank te nemen willen ze zich beter concentreren op het lijden van Jezus. Anderen vasten als ze voor een moeilijke beslissing staan.

Binnenkort begint de veertigdagentijd weer. Stel je voor dat jullie thuis gaan vasten. Praat er met elkaar over hoe je dat zou aanpakken. Wat eten of drinken jullie niet meer?

Jezus zelf heeft ook gevast. Lees Matteus 4: 2. Hoe lang hield Jezus dit vol?

Weetje

Paulus was voordat hij tot geloof kwam ook een farizeeër.

Een andere bekende farizeeër uit de Bijbel is **Nicodemus**. Hij was een wijs man en de mensen kwamen graag bij hem op bezoek. Ze stelden dan vragen over hoe ze goed voor God konden leven. Nicodemus was ook een volgeling van Jezus, maar hij praatte 's nachts met Jezus, omdat niemand dit mocht weten. Nicodemus was ook aanwezig bij de begrafenis van Jezus.

Vraag

Bij welke godsdienst vasten ze elk jaar een maand lang zolang het licht is? _____