

Melk en honing



31-12-2020(nr.9)

GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN

Preek

Preek op oudjaarsdag over 'alles onder controle?' (Spreuken 19,21 en 14,12)

Als mensen verlangen we naar een zekere mate van orde en controle. Zo zijn we geschapen. Maar soms neemt dat onmenselijke vormen aan. Want uiteindelijk is onze controle maar heel beperkt, dat hebben we dit jaar wel gemerkt. We hebben het leven niet in de hand. Dat heeft alleen God, onze Vader. En daar zit troost in. Niet het lot bepaalt – nee God bepaalt. God die ons persoonlijk kent en liefheeft. Dat geeft troost – juist als het kwaad ons raakt. Dat is geen koude speling van het lot – uiteindelijk is God 'in control'. Hoe onbegrijpelijk dat voor ons ook kan zijn.

Gods plan wordt uitgevoerd – daar zit ook een aanmoediging in voor ons om plannen te maken. Onze plannen kunnen overeenstemming vertonen met Gods plannen. Maar is dat ook zo? Zijn onze plannen op God gericht? Of streven wij andere doelen na? Richt je plannen op God – dan leef je zijn plan.

Besprekingsvragen

- 1) Waarover heb jij graag controle? Hoe komt dat?
- 2) Op welke manier ben jij ermee geconfronteerd dat je geen controle hebt? Dat je hulpeloos bent? Wat deed dat met je?
- 3) Niet het lot bepaalt – maar God. Troost dat jou?
- 4) Heb je weleens ervaren dat je jouw plannen heel bewust in Gods hand hebt gelegd en op Hem richtte en dat je daarbij zegen hebt ervaren over die plannen? Vertel daar eens wat over.
- 5) Hoe doe jij dat – je plannen in Gods handen leggen?

Teksten om te lezen

Dit keer geen bijbelteksten om verder te lezen. Maar drie catechismussen. Over het doel en hoogste geluk van mensen. En over het plan van God. Lees die eens met Spreuken 19,21 en 14,12 in gedachten. Wat valt je op?

Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 1:

Wat is uw enige troost in leven en sterven?

Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom ben, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe Heiland Jezus Christus. Want Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle macht van de duivel verlost.

Hij bewaart mij zo, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja zelfs zo, dat alles dienen moet tot mijn heil.

Daarom geeft Hij mij door zijn Heilige Geest ook zekerheid van het eeuwige leven en maakt Hij mij van harte bereid om voortaan voor Hem te leven.

De Grote Westminster Catechismus vraag en antwoord 1:

Wat is het voornaamste en hoogste doel van het leven van de mens?

Het voornaamste en hoogste doel van het leven van de mens is de verheerlijking van God en het zich in Hem ten volle en eeuwig verheugen.

De Gewone Catechismus vraag en antwoord 1-3:

Waarin vind jij je geluk?

Mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft. Hij offerde zichzelf op om mij thuis te brengen in de liefde van God. Zijn Geest maakt in mij de hoop wakker op Gods nieuwe toekomst, voor mij en heel de wereld.

Ga jij niet zelf over je geluk?

Gelukkig niet! Wij zouden ons vergissen, wanneer God ons de keuze liet. Daarom heeft Jezus gezegd: wie voor zichzelf leeft, zal het leven verliezen, maar wie zijn leven kwijtraakt aan Mij, zal behouden worden.

Zoekt ieder mens dan niet zelf het geluk?

Nee, want met alle andere mensen deel ik in gebrokenheid, tekort en schuld. De mooiste dingen in het leven zijn vluchtig en zelfs het beste is moeite en verdriet. Echte vreugde ligt in God, de bron van het leven, en in Jezus Christus, het licht van de wereld.

