

Melk en honing

06-12-2020(nr.7)

GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN

Preek

Preek over Joël 2,18 (Schriftlezing Joël 2,12-3,5)

In een kale crisistijd klinkt in het boekje Joël een boodschap van bekering én van hoop: God zal het opnemen voor zijn land en zich ontfermen over zijn volk. Er komt weer overvloed, de Geest zal worden uitgestort – er is hoop.

Die woorden boren een verlangen aan – een verlangen dat alles goed komt. Zoals Jezus dat verlangen aanboort met zijn woorden en zijn daden. Maar wat is dat ook een lastig verlangen, omdat het zo vaak stuk loopt op de werkelijkheid, op de hardheid van het leven. Het lijkt soms wijzer om dat verlangen even te parkeren of te verdoven, om realistisch te zijn en niet naïef. Sprookjes bestaan niet. Maar ook door dat soort muurtjes boren deze woorden heen: 'de HEER zal het opnemen voor zijn land en zich ontfermen over zijn volk.'

Joël spreekt ook over de uitstorting van de Geest. En misschien heeft dat wel alles te maken met dat verlangen. Dat verlangen dat ook zo in advent zit. Het verlangen dat het goed komt. Koester dat verlangen als een cadeau van de Geest – omdat je dromen droomt, visioenen ziet van een andere wereld – van Gods nieuwe wereld.

Besprekingsvragen

- 1) Heb jij weleens wanhopig met je handen in het haar gezeten? Wie was God toen voor jou?
- 2) Herken je het verlangen dat het goed komt allemaal? Hoe is dat verlangen aanwezig in jouw leven?
- 3) Voor wie in jouw omgeving zouden de woorden van Joël 2,18 ('Dan zal de HEER het opnemen voor zijn land en zich ontfermen over zijn volk') veel troost en hoop kunnen bieden? Kun je die woorden van hoop op de één of andere manier doorgeven? Via een kaartje? Via social media? In een gesprek?
- 4) Verstop jij jouw verlangen dat het goed komt wel eens uit zelfbescherming of uit realisme?
- 5) Hoe kun je dat verlangen op een gezonde manier koesteren en levend houden als een cadeau van de Geest?

Teksten om te lezen

Een paar passages die wel iets hebben van deze passage in Joël. En ook een passage uit het Nieuwe Testament die meespeelt in de preek.

Jesaja 40,1-11

Jesaja 44,1-5

Ezechiël 37,1-14

Romeinen 8,18-30

