



Melk en honing

04-11-2020(nr.6)

GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN

Preek

Preek op Dankdag over Habakuk 3,16-19

Waar ben jij God allemaal dankbaar voor? En als veel van die dingen wegvallen – blijf je dan dankbaar? Habakuk krijgt van God een aankondiging van groots verlies. Er staan heftige dingen te gebeuren die groot verlies zullen brengen in Juda. Maar wat zingt hij: al gaat alles kapot – dan nog zal ik juichen voor de Heer. Hij is mijn kracht.

Kan dat echt? Dat je geconfronteerd wordt met zwaar verlies, maar dat je toch blijft juichen in de Heer, vreugde in Hem vindt? Is dat niet makkelijk om te zeggen? Zeker, het is makkelijk om te zeggen – dat is heel wat anders dan dat zo ervaren. Maar het is wel het getuigenis van Habakuk. De slotsom: de God die dit oordeel over Juda brengt is de God voor wie ik juich.

Besprekingsvragen

- 1) Schrijf eens 3 dingen op waar je God dankbaar voor bent.
- 2) Is deze uitdaging misschien iets voor jou: tot dankdag 2021 volgend jaar elke dag 3 *nieuwe* dingen opschrijven waar je dankbaar voor bent?
- 3) Geloof je dat er zelfs in het grootste lijden vreugde in God is? En als je dat gelooft – wat betekent dat dan voor jouw omgaan met (de mogelijkheid van) lijden?
- 4) Zoek iemand op van wie je weet dat hij of zij lijdt of geleden heeft en praat eens door over geloof, over vreugde, over hoop en dankbaarheid midden in ellende.
- 5) Bid dat God jou en de jouwen in alle omstandigheden zegent met vreugde in Hem. En bid voor één keer bewust *niet* voor gezegende omstandigheden.

Teksten om te lezen

Dit keer geen verwijzingen naar bijbelteksten, maar een paar boekentips. Levensverhalen van mensen die jou wellicht kunnen helpen om te groeien in het geloof dat er in alle omstandigheden vreugde te vinden is in God.

- Esta Steyn *het graf jubelt*
- Nik Ripen *het dwaze van God*
- Ann Voskamp *duizendmaal dank*

