

Melk en honing

06-09-2020(nr.1)

GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN

Preek

n.a.v. 1 Petrus 1,22-2,3 en Psalm 19, 11

Drie beelden om iets te vatten van de rijkdom van de Bijbel.

- Melk – groeien door Gods woorden

Petrus moedigt zijn lezers aan om te verlangen naar het woord van God zoals pasgeboren baby's naar moedermelk verlangen. Want zoals er in die melk voor baby's leven ligt, zo is ook het woord van God leven voor mensen. Door Gods woorden kun je groeien in het leven van het eeuwige leven met God. En goede groei is kleiner worden én proportionele groei: hoofd, hart en handen groeien samen en zijn verbonden.

- Honing – in de woorden Gods goedheid proeven

Petrus heeft het ook over het ondervinden, het proeven (psalm 34,9) van de goedheid van de Heer. Want Gods woorden zijn zoet, zoeter nog dan honing. In die woorden proef je zijn karakter: liefdevol, genadig, mild. Hij is zoet, niet bitter of zuur.

- Melk en honing – door Zijn woorden Gods nieuwe wereld binnengaan.

Het beloofde land voor Israël wordt vaak het land van melk en honing genoemd. Een land van overvloed – net als Gods nieuwe wereld. Gods woorden brengen je binnen in die wereld. En andersom: het brengt die wereld binnen in jou. Die tegendraadse, andere wereld vol van Gods overvloed.

Besprekingsvragen

- 1) Geniet jij van Gods woorden?
- 2) Op welke manieren merk je dat je groeit als mens door de woorden van God? Kun je daar voorbeelden van geven? Welke woorden van God hebben jou laten groeien?
- 3) Wat is bij jou het sterkst ontwikkeld in je geloof: hart, hoofd, of handen? Waarin zou je willen groeien? En hoe zou je dat kunnen doen?
- 4) Zijn er woorden uit de Bijbel die jou meer dan ooit hebben laten proeven van Gods goedheid?
- 5) Hoe ervaar jij dat je door de woorden van God verbonden wordt met een Koninkrijk dat niet van deze wereld is?
- 6) We staan aan het begin van een nieuw seizoen – hoe ga jij zorgen dat de Bijbel dit jaar steeds weer open gaat? Wil je daarin dingen anders gaan doen?
- 7) Liedboek 838,4 zegt: 'Wij hebben in zijn (Jezus') stervensnood uw diepste woord vernomen'. Wat vind je van die zin? (Lees eventueel Johannes 1,1-18 bij deze vraag).

Teksten om te lezen

1 Korintiërs 3,1-3 en Hebrëëen 5,11-14

Hier gaat het weer over melk, maar veel negatiever. Melk is voedsel voor baby's – het wordt nu toch wel tijd dat jullie aan het vaste voedsel gaan! Het beeld van de melk wordt dus anders gebruikt maar het doel is hetzelfde: verlang naar groei!

Psalm 119,97-112

Johannes 1,1-18

2 Korintiërs 3, 1-6

Wij mogen brieven van Christus, het levende woord zijn. Op de één of andere manier mogen wij in ons mens-zijn dus een Woord worden. Dankzij het Woord dat mens is geworden.

Exodus 16, 1-31 (vooral vers 31) en Johannes 6, 32-34

Het manna smaakt naar honingkoek – het volk Israël heeft dus de smaak van het beloofde land dagelijks in de mond terwijl ze in de woestijn zijn. Zo gaat dat als je brood uit de hemel eet.

Psalm 34

Proef en geniet de goedheid van de Heer!

