

De Heiland toont zijn ware identiteit

Een papier om verder na te denken over Marcus 12, of samen te bespreken.

In Marcus 12 lezen we over het laatste publieke optreden van de Here Jezus.

Bepreekvraag 1: In Matteus 22 en Lucas 20 staan dezelfde gebeurtenissen opgeschreven, in dezelfde volgorde. Lees alle drie de hoofdstukken: Welke verschillen merk je op?

Het hoofdstuk begint met een gelijkenis over de pachters in de wijngaard. Dat verhaal eindigt rampzalig: de zoon van de wijngaardenier wordt vermoord. Ze willen de wijngaardenier niet geven waar hij recht op heeft.

Daarna volgen een aantal pogingen van de Farizeeën, Schriftgeleerden en Sadduceeën om Jezus tot 'ongeoorloofde uitspraken' te verleiden. Hun aanvallen worden echter door zijn wijsheid gepareerd. En dan komt tenslotte die bijzondere vraag van Jezus aan hen, aan de mensen, aan ons. Zijn laatste rechtstreekse vraag: Hoe kunnen de Schriftgeleerden beweren dat de Messias de zoon van David is? David noemt Hem zijn Heer, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?

Een vraag die uit de lucht lijkt te vallen. Wat wil Jezus ermee duidelijk maken? De mensen geven geen antwoord, de geleerden niet, en de Here Jezus zelf ook niet.

In Matteus 22 staat: Niemand was in staat om Hem antwoord te geven.

Bespreekvraag 2: Wat zou jij op deze vraag van de Here Jezus antwoorden? Wat heeft deze vraag met jouw leven te maken?

Bespreekvraag 3: In dit hoofdstuk gaat het regelmatig over geven, of juist weigeren om te geven. In de gelijkenis, bij de belastingvraag, bij de vraag naar het grootste gebod, bij de waarschuwing voor de schriftgeleerden, bij de weduwe en de rijken en de offerkist.

Welk verband zie je tussen die gebeurtenissen? Wat betekent het voor je eigen leven?



Bespreekvraag 4: In vers 34 trekt de Here Jezus een spannende conclusie: Ondanks de belijdenis van de liefde voor God en voor de naaste als jezelf, ben je niet in, maar niet ver van het nieuwe rijk van God. Wat ontbreekt er dan nog aan?

Bijbelgedeelten om bij Marcus 12 te lezen:

- Psalm 110, de messiaanse psalm n.a.v. het citaat van Jezus hieruit.
- Jesaja 5 Het lied van de wijngaard
- Amos 5: 1 – 13 Je zult niet genieten van de vrucht van de wijngaard.
- Johannes 15: 1 – 8 De wijnstok en de ranken.